



## Svends store arkiv-plan

v/ Svend Rasmussen

Som selvudnævnt arkivar for vores bridgeklub, har jeg i mange år opereret i det skjulte. Ting har det nemlig med at forsvinde, og historier risikerer at gå tabt.

Jeg nåede heldigvis i tide at få lavet et interview med Karen Surlyk, som havde spillet bridge i to menneskealdre her i Aabenraa. Interviewet blev dengang bragt i vores Medlemsblad – se nr. 15, side 9. Hun fortalte, at hendes mor – Fru Trafikchef Juel-Hansen – havde spillet bridge under private former her i byen i 1920-erne. Senere spillede hun her igen i 1950-erne. Så begyndte jeg at interessere mig for bridgespillets historie i Aabenraa.

Jeg fandt frem til, at den første bridgeklub i vores by blev dannet i 1951 og hed Aabenraa Bridgeklub. Klubben eksisterede indtil 1994, hvor den fusionerede med Aabenraa Bridge

Center. Til sidst blev den kaldt "Tanteklubben", fordi den kun bestod af damer. Det lykkedes mig at få fat i klubbens gamle forhandlingsprotokol fra 1951. Den lå hos klubbens sidste forkvinde, Grethe Kjempff – nede i hendes kælder!

Nu er den arkiveret på Landsarkivet i Aabenraa på Haderslevvej – også kaldet Rigsarkivet, Aabenraa. Sammen med den gamle forhandlingsprotokol ligger også i arkivæsken min beskrivelse på 32 sider af Aabenraa Bridgeklub 1951-1994.

Det var første del af Den Store Arkivplan. Men i 1957 blev der dannet en ny bridgeklub her i Aabenraa, nemlig Bridgeklubben af 1957. Denne klub eksisterede indtil 2002, hvor den også fusionerede med Aabenraa Bridge Center. Så gik jeg i gang med at



indsamle de gamle protokoller fra denne klub. Det viste sig, at den ældste protokol fra 1957 lå ude i Liselotte Janssens sommerhus. Jeg fik allernådigst lov til at "låne" den mod, at hun fik den tilbage igen. Det fik hun naturligvis ikke, for jeg arkiverede den på Landsarkivet sammen med en del andre

sager fra BK-57. Efterfølgende fik jeg skæld ud af Liselotte, men it å gøje. Sammen med to forhandlingsprotokoller og andre papirer ligger nu også min beskrivelse på 14 sider af BK-57 i en arkivæske på Landsarkivet. Det var anden del af Den Store Arkivplan.



*Arkivæsker på Rigsarkivet, Aabenraa*

Men allerede i 1959 blev der dannet en tredje bridgeklub i Aabenraa – nemlig Bridgeklubben Spar Es. Jeg har tilsvarende indsamlet de gamle protokoller fra denne klub. De befandt sig i god orden hos Alice Dahl, som var klubbens formand, da den i 1999 fusionerede med BK-57. Arkivmaterialet fra denne klub ligger nu sammen med min beskrivelse af klubben på 25 sider i en arkivæske på Landsarkivet. Det var tredje del af Den Store Arkivplan.

Hvis nogen skulle være interesserede i at se omtalte arkivmateriale og læse

beskrivelserne af disse tre klubber, så kan man bede om at se det på læsesalen oppe på Landsarkivet. Læsesalen er åben tirsdage og onsdage 10-15. Man kan på læsesalen få hjælp til at bestille sagerne i arkivdatabasen Daisy ved at søge på ordet "bridgeklub" – prøv dette link:

[https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber\\_eller\\_arkivserie\\_liste?d=1&e=2016&c=bridge](https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_eller_arkivserie_liste?d=1&e=2016&c=bridge)

Man kan endda være så heldig, at det er mig selv i egen højje person, som har vagt på



læsesalen, og så vil man selvfølgelig som bridgespiller få en eksklusiv særbehandling.

Nu kommer vi til sidste del af Den Store Arkivplan. Og det er meget alvorligt. Mit arkivøre hørte rygter om, at der begyndte at blive pladsmangel på AaBC's hjemmeside, og at "nogen" ville begynde at slette nogle billeder for at skabe mere plads. Mit arkivherte blev naturligvis opskræmt og jeg sagde til Ulla: Jeg har en plan! Før hun overhovedet havde hørt mere om det, udbrød hun: Skide godt, Svend. Du er genial! Jeg havde ikke den mindste lyst til at modsige hende og gik straks i gang med mine dispositioner.

Jeg skulle bruge et par skidesprællere og hængerøve i bridgeklubben til at hjælpe mig. Dem er der ikke mange af i vores klub, men det lykkedes at opstøve et par stykker - det var en kasserer og en formand for en meget kendt bridgeklub. Jeg nævner ingen navne. Jeg skulle desuden bruge nogle USB-stik med billedfiler og turneringsrapporter m.v. Og sidst men ikke mindst en ekstern harddisc. Det har jeg fået fat i, og hele operationen er forløbet planmæssigt. Jeg kigger mig over skulderen en gang imellem, men der er ingen, der endnu har fået fært af, hvad der foregår.



*Arkivbillede: Stifterne af Aabenraa Bridge Center i 1991  
Fra venstre: Svend Erik Holst, Rethe Dahlstrup, Kirsten Weden, Morten Boe*



Jeg har således i nogen tid været i gang med at indsamle historisk materiale vedrørende vores nuværende bridgeklub AaBC, som blev stiftet i 1991. Vi har i mange år haft en mængde digitale billeder liggende her og der fra tidsrummet 2003-2018. Desuden findes der turneringsrapporter og korrespondance m.v. Og ikke mindst er der indtil nu udgivet 31 medlemsblade fra 2003 til 2013 samt 25 Nyhedsbreve fra 2013 til 2018. Det er på høje tid, at alle disse sager bliver arkiverede. Og det har jeg nu fået gjort. Det ligger alt sammen på klubbens Arkiv-disc. Jeg fortsætter naturligvis min indsamling af historisk materiale fra vores bridgeklub.

Store fremtidsplaner:

1. Vi har billeder fra klubbens aktiviteter i perioden 2003-2018. Men vi mangler billeder fra 1991 til 2003. Og her vil jeg gerne komme med et "OPROP" til alle klubbens medlemmer. Jeg tror, at der hos nogen af jer må ligge en hel del både analoge og digitale billeder fra tiden 1991 til 2003. Dem vil jeg meget gerne have fingrene i. Det ku' du godt lige tage og tænke lidt på! Jeg skal blot låne dem og scanne dem, så får du dem tilbage igen.
2. Svend Erik Holst har skrevet en 12 siders beretning om AaBC. Den handler om klubbens første 5 år fra 1991 til 1996. Jeg har et ønske om at få skrevet om klubbens aktiviteter fra 2006 til 2018. Mon ikke et par skidesprællere og hængerøve kunne være behjælpelige med det?
3. Jeg har en plan om at digitalisere en del af det indsamlede arkivmateriale

og gøre det tilgængeligt for vores medlemmer på internettet. Hvis der er én eller anden i klubben, som ville være behjælpelig med dette, så sig det endelig til mig.

4. Jeg forestiller mig, at de mange digitale billeder fra klubbens aktiviteter måske kunne uploades til en Google-konto og på den måde ses af alle, der har lyst.
5. Tilsvarende kunne det mest interessante skriftlige materiale sammen med vores Medlemsblade og vores Nyhedsbreve måske blive lagt i en Dropbox og på den måde blive tilgængeligt for alle.

Nu håber jeg blot ikke, at hele Den Store Arkivplan går i vasken på grund af nogle skidesprællere og nogle hængerøve – og at jeg selv ender i et fangehul.



*Arkivbillede: Her underskrives købet af Søndergade 1. Fra venstre: Jørn Jeppesen og Claus Hylling Christensen*

